

## De basis voor geestelijke volwassenheid

Hebrews 6:9-20

Zoals we de afgelopen weken hebben gehoord, is het niet de bedoeling van God dat wij op het niveau van een baby of een kind blijven in onze wandel met Hem, maar Hij verwacht van ons dat we geestelijk zullen groeien, zodat we steeds meer van de Heer Jezus Christus zullen laten zien in deze wereld.

De verzen, waarover Taylor vorige week sprak (Hebreeën 6: 1-8), vormen een verbinding tussen de verzen van Hebreeën 5: 11-14 en de verzen voor vandaag.

Laten we daarom die verzen even opnieuw lezen als introductie voor de verzen voor vandaag.

Hebrews 6:1-3

- **Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, van de leer van de dopen, van de handoplegging, van de opstanding van de doden en van het eeuwig oordeel.**
- **En dat zullen wij ook doen, als God het toestaat.**

Zoals Victor al zei, moeten we als discipelen van Christus geestelijk groeien en dat betekent dat we ook verder moeten groeien in de kennis van het Woord van God dan het elementaire materiaal.

Of, zoals Victor zo goed heeft gezegd, we moeten van melk naar vlees gaan, net zoals een baby moet gaan van melk naar extra en zwaardere voeding.

Laten we naar de volgende verzen gaan.

### Hebrews 6:4-6

- **Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.**

De sleutel voor het begrijpen van deze verzen ligt in de parabels, die de Here Jezus ons verteld in Mattheus 13 (de parabel over de verschillende soorten grond waarin het zaad valt) en de parabel in Johannes 15 over de wijnstok en de ranken.

In Mattheüs 13:18-23 verklaart hij de gelijkenis voor de discipelen, erop wijzend dat 4 verschillende soorten mensen het evangelie kunnen horen. De eerste groep reageert helemaal niet op het evangelie, maar de andere 3 doen dat wel. Echter, alleen de vierde groep draagt echt vrucht. De mensen in de groepen 2 en 3 vallen na verloop van tijd weg. In Johannes 15 zien we hoe de Vader als wijngaardenier de wijnstok onderhoudt door de ranken, die geen vrucht dragen, weg te nemen en de ranken die wel vrucht dragen te reinigen.

In beide parabels zien we dus dat mensen weg vallen van Jezus.

Dit is geen verlies van hun redding, ze waren nooit echt gered, hetgeen blijkt uit het feit dat ze geen vrucht droegen. Echte bekering brengt vruchten voort, zoals we ook al zien in de woorden van Johannes de Doper in Mattheus 3:8.

Hebrews 6:7-8

- **Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God.**
- **Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt.**

Deze verzen moeten ons herinneren aan Johannes 15:1-8, de verzen die Taylor vorige week ook las.

In die verzen vergelijkt de Heer Jezus Christus zichzelf met de wijnstok, de discipelen met de ranken en de Vader met de wijngaardenier.

Later zullen we enkele verzen uit deze passage bekijken, maar tijdens de Bijbelstudie kun je deze hele passage lezen om te zien hoe die verzen betrekking hebben op de verzen die we hier zien.

Hebrews 6:9

- **Ook al spreken wij zo, geliefden, wat u betreft zijn wij echter overtuigd van betere dingen, die met de zaligheid samenhangen.**

Na die ernstige waarschuwing bemoedigt de schrijver van Hebreeën nu degenen waar hij naar schrijft.

In dit vers drukt hij zijn overtuiging uit dat de waarschuwing in de vorige verzen niet op hen van toepassing is, hoewel hij het nodig vond om hen aan die dingen te herinneren.

Maar laten we doorgaan.

Hebrews 6:10

- **Want God is niet onrechtvaardig dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.**

Hier zien we dat, ondanks het feit dat ze geestelijk niet meer groeiden, ze nog steeds medegelovigen dienden.

En hij verzekert hen dat God deze dingen niet zal vergeten of over het hoofd ziet.

Dat kun je ook zien in Matteüs 10:42 en in Matteüs 25:34-40.

Maar laten we doorgaan.

Hebrews 6:11-12

- **Maar wij verlangen ernaar dat ieder van u dezelfde inzet toont, tot volle zekerheid van de hoop, tot het einde toe, opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en geduld de beloften beërven.**

Hier drukt de schrijver zijn verlangen uit voor de lezers van zijn brief. En hij vertelt hen dat ze vooruit moeten gaan, zodat ze inderdaad mede-erfgenamen van Christus kunnen zijn.

Hij maakt zijn punt duidelijk door te verwijzen naar het leven van Abraham, zoals we in de volgende verzen kunnen zien.

Hebrews 6:13-14

- **Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij zei: Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik u in aantal doen toenemen.**

God beloofde Abraham grote dingen, maar ze gebeurden niet altijd onmiddellijk. Feitelijk werden veel van de beloften pas na zijn dood vervuld.

We zien dat ook uitgedrukt in de volgende verzen.



Hebrews 6:15-16

- **En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig op gewacht te hebben.**
- **Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zichzelf, en de eed, die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle tegenspraak.**

Het feit dat een aantal dingen niet gebeurden tijdens zijn leven, betekende niet dat ze niet zouden gebeuren.

Als we door de Schrift gaan, zien we dat alle beloften die Abraham van God ontving, vervuld werden.

Hetzelfde geldt voor ons. Wij hebben ook beloften van God ontvangen, maar die zullen mogelijkwijs niet allemaal worden vervuld tijdens ons leven hier op aarde.

Laten we doorgaan.

Hebrews 6:17-18

- Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden.

Deze verzen benadrukken nogmaals het punt dat het Woord van God inderdaad Ja en Amen is, zoals we kunnen lezen in 2Korintiërs 1:20. Het is volledig betrouwbaar boven alle andere dingen.

Dat is de reden waarom we zo'n grote hoop kunnen hebben en waarom we niet bang hoeven te zijn dat we teleurgesteld zullen zijn in die hoop.

Maar laten we doorgaan.

Hebrews 6:19-20

- **Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.**
- **Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchizedek Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid.**

Wanneer een schip zijn ankers op een goede plaats heeft laten vallen, houden ze het op zijn plaats en kan het niet weg wegdrijven, ook al zullen de golven en de wind dat proberen te doen.

Ook wij hebben dat anker nodig in ons leven en het anker is onze hoop op God in de Heer Jezus Christus. Hij is degene die voor ons bemiddelt met God de Vader daar Hij aan Zijn rechterhand zit.

In de resterende slides wil ik naar een aantal zaken kijken die ik als essentieel beschouw voor spirituele groei.

Laten we beginnen met het eerste item.

Hebrews 11:6

- **Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.**

Dit is het eerste en meest essentiële punt.

Het ging mis toen Adam en Eva de slang geloofden in plaats van God.

In Efeziërs 2: 8-9 lezen we het volgende:

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Het is ook goed om op te merken wat onze houding moet zijn in ons zoeken naar God. We moeten dat ijverig doen, met andere woorden: met heel ons hart, onze ziel en onze geest!

Maar laten we naar het volgende item gaan.

John 15:4-5

- **Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.**
- **Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.**

We moeten het feit accepteren dat we niet op eigen kracht het leven van een discipel van Christus kunnen leven.

Dit geldt ook voor geestelijke groei! We moeten die nauwe en intieme relatie met de Heer Jezus Christus handhaven, zelfs zo'n manier dat we samen met de apostel Paulus kunnen zeggen:  
en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.

Jezus volgen betekent dat we alles in ons leven onder zijn controle brengen. Spreuken 3:5-6 zegt het op de volgende manier:  
Vertrouw op de HERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet;  
Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.

Laten we naar het volgende item gaan.

1 Thessalonians 5:16-18

- **Verblijd u altijd.**
- **Bid zonder ophouden.**
- **Dank God in alles.**
- **Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.**

Als er één ding ontbreekt in het leven van veel kerken en het individuele leven van discipelen van de Heer Jezus Christus, is het gebed! Veel mensen zullen de zondagsdiensten regelmatig bijwonen. Bijbelstudies worden echter door minder mensen regelmatig bijgewoond.

En er komen nog minder mensen opdagen voor gebedsbijeenkomsten.

Waarom zijn we dan verbaasd dat het christendom in veel landen van de westerse vrije landen zo zwak is?

Maar laten we naar het volgende item gaan.

Romans 12:1

- **Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.**

Dit vers geeft al aan dat het discipel zijn van de Heer Jezus Christus een serieuze invloed moet hebben op de manier waarop we ons leven leiden.

1 Korintiërs 10:31 zegt ons:

Of u dus eet of drinkt, of iets anders doet, doe alles tot eer van God.

Laten we doorgaan met het volgende vers in Romeinen.

Romans 12:2

- **En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaglijke en volmaakte wil van God is.**

Ik heb dit al vaker gezegd, maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen:

We moeten innerlijk veranderd worden door de vernieuwing van onze geest.

In de verzen op de volgende slide krijgen we goede informatie over hoe dat moet gebeuren.



Ephesians 5:25-27

- **Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.**

Misschien denk je: wat hebben deze verzen te maken met geestelijke groei.

Maar het is een feit dat ieder van ons geheiligd en gereinigd moet worden door het wassen met het Woord, precies zoals we dat nodig hebben als een gemeenschap van discipelen van de Heer Jezus Christus. We moeten de Schriften lezen en bestuderen, want God zal ze gebruiken om ons te reinigen, ons te veranderen en ons te hervormen.

Laten we naar het volgende item gaan.

Matthew 5:14; 16

- **U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn.**
- **Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.**

Enkele zeer duidelijke woorden van de Heer Jezus Christus die zegt dat ons geloof in God weerspiegeld moet worden in elk aspect van ons leven.

Aan de manier waarop we ons leven leiden, zouden mensen om ons heen moeten kunnen zien hoe God het samen te leven als menselijke wezens bedoeld heeft.

Wij moeten het goede voorbeeld geven!

Jakobus sprak hierover ook in zijn brief in de verzen 1:22-25 en 2:14-26.

Laten we naar het laatste item gaan.

Matthew 24:13 / Mark 13:13

- **Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.**
- **En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.**

De Heer Jezus Christus heeft ons geen leven zonder problemen in deze wereld beloofd. Integendeel, Hij heeft duidelijk gezegd dat we in deze wereld problemen zullen hebben (Johannes 16:33).

Hijzelf is onze basis om vrede te hebben in deze wereld, ondanks problemen die we kunnen ervaren.

Deze verzen geven aan dat we moeten volhouden, zelfs als het heel moeilijk wordt.

Laten we een samenvatting van al deze punten bekijken.

## De weg naar geestelijke volwassenheid

- Heb vertrouwen in God en de Heer Jezus Christus
- Blijf in de Heer Jezus Christus
- Bid onophoudelijk
- Wordt veranderd door de vernieuwing van je denken / word gewassen door het Woord
- Wandel in de wegen van God / pas het Woord van God toe in je leven
- Verdraag / volhard wanneer je oppositie / vervolging ontmoet, omdat je wandelt in Gods wegen en niet in de weg van de wereld.

Als we naar deze lijst kijken, is het goed om te beseffen dat we dit niet op eigen kracht kunnen doen.

We moeten vertrouwen op God en de Heer Jezus Christus.  
Dat is de basis voor onze groei naar geestelijke volwassenheid:  
volkomen afhankelijk zijn van God en Christus.

In Christus hebben we alles wat we nodig hebben!

Laten we bidden.