

Slide 1

God's Powerful Word

Hebrews 4:12-13

Hoewel we vandaag slechts twee verzen van de brief aan de Hebreëën zullen bekijken, spreken ze over iets heel belangrijks.

We zullen dat zien als we deze verzen lezen.

Laten we daarmee beginnen.

Hebrews 4:12

- For the word of God *is* living and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart.
- Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Als we het over Gods Woord hebben, moeten we ons realiseren dat dit op twee dingen betrekking heeft:

- Het Woord van God zoals het tot ons is gekomen in geschreven vorm
- Het Woord van God zoals het tot ons is gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus.

In deze preek zullen we beide aspecten bekijken.

Maar laten we eerst het tweede vers van Hebreëen bekijken.

Hebrews 4:13

- **And there is no creature hidden from His sight, but all things *are* naked and open to the eyes of Him to whom we *must give* account.**
- **En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van Hem aan Wie wij rekenschap hebben af te leggen.**

Hoewel we misschien dingen kunnen verbergen voor onze medemensen, kunnen we dat niet voor God doen! Hij weet en ziet alles!

En hoewel we als discipelen van Christus gered worden van onze zonden, moeten we nog steeds een verantwoording aan Hem geven van onze levens.

Dat zien we bijvoorbeeld in Romeinen 14:12 en in 1 Petrus 4: 5.

Hoe krachtig het Woord van God is, kunnen we al zien in het eerste hoofdstuk van de Bijbel in Genesis 1.

Laten we naar een voorbeeld daarvan kijken.

Genesis 1:3

- **Then God said, “Let there be light”;
and there was light.**
- **En God zei: Laat er licht zijn! En er was
licht.**

Door het hele verhaal van de schepping heen zien we dat God iets zei en dan was het er.

Alleen God kan dat doen en dat maakt ons vanaf het begin van de schepping en het begin van de Bijbel duidelijk hoe krachtig het Woord van God is.

Dat geldt ook voor dat deel van de Bijbel dat we de wet noemen.

Laten we eens kijken naar wat Psalm 19 daarover zegt.

Psalm 19:7-8 (Ned. 8-9)

- The law of the LORD *is* perfect, converting the soul;
The testimony of the LORD *is* sure, making wise the simple;
- The statutes of the LORD *are* right, rejoicing the heart;
The commandment of the LORD *is* pure, enlightening the eyes;
- De wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel;
de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid.
- De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen.

De wet maakt deel uit van het Woord van God en zoals we in deze 2 verzen zien, is die ook heel krachtig.

Om even iets belangrijks te verduidelijken: de wet werd niet gegeven om ons te veroordelen, maar om ons te leiden in de manier waarop we zouden moeten leven als het volk van God.

Maar de wet maakt ook duidelijk welke dingen kwaad zijn in de ogen van God, of, zoals we ook kunnen zeggen, zonde in de ogen van God. En het is de zonde die ons veroordeelt, en de zonde is de reden waarom de dood in de wereld kwam, zoals we bijvoorbeeld zien in Romeinen 6:23 (het loon van de zonde is de dood) en in Ezechiël 18: 4, 20.

Laten we ook naar verschillende Schriftgedeelten uit Psalm 119 kijken.

Psalm 119:1-2

- **Blessed *are* the undefiled in the way, Who walk in the law of the LORD!**
- **Blessed *are* those who keep His testimonies, Who seek Him with the whole heart!**
- **Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.**
- **Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken,**

We zullen naar een behoorlijk aantal verzen uit deze Psalm kijken en ik zal daar niet erg veel commentaar op geven, omdat ik geloof dat ze vrij duidelijk zijn in wat ze zeggen.

De psalm begint met te zeggen wanneer je gezegend zult worden.

Laten we naar de volgende verzen gaan.

Psalm 119:3-4

- **They also do no iniquity; They walk in His ways.**
- **You have commanded *us* To keep Your precepts diligently.**
- **Die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.**
- **HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.**

Wil je weten hoe je een heilig leven leidt?

Deze verzen vertellen je hoe je dat moet doen, nietwaar?

Psalm 119:5-6

- **Oh, that my ways were directed To keep Your statutes!**
- **Then I would not be ashamed, When I look into all Your commandments.**
- **Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen!**
- **Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.**

Blijkbaar besepte de schrijver van deze psalm ook dat hij niet alle geboden van God hield. Paulus noemt dezelfde soort strijd in Romeinen hoofdstuk 7.

Psalm 119:7-8

- I will praise You with uprightness of heart,
When I learn Your righteous judgments.
- I will keep Your statutes; Oh, do not
forsake me utterly!
- Ik zal U loven met een oprecht hart,
wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen
geleerd heb.
- Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,
verlaat mij niet geheel en al.

Uiting geven aan het verlangen van zijn hart en een smeekbede om genade.

Psalm 119:9-10

- **How can a young man cleanse his way? By taking heed according to Your word.**
- **With my whole heart I have sought You; Oh, let me not wander from Your commandments!**
- **Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord.**
- **Ik zoek U met heel mijn hart, laat mij van Uw geboden niet afdwalen.**

Dit is de reden waarom we onze kinderen vanaf jonge leeftijd in de Bijbel moeten onderwijzen en waarom wij zelf het Woord van God voortdurend moeten lezen en bestuderen.

Psalm 119:11-12

- **Your word I have hidden in my heart,
That I might not sin against You!**
- **Blessed *are* You, O LORD! Teach me
Your statutes!**
- **Ik heb Uw belofte in mijn hart
opgeborgen, opdat ik tegen U niet
zondig.**
- **Geloofd zij U, HEERE, leer mij Uw
verordeningen.**

Dit toont het belang aan van het uit het hoofd leren van de Bijbelverzen en Bijbelstudie.

Psalm 119:13-14

- **With my lips I have declared All the judgments of Your mouth.**
- **I have rejoiced in the way of Your testimonies, As *much as* in all riches.**
- **Ik heb met mijn lippen verteld al de bepalingen van Uw mond.**
- **In de weg van Uw getuigenissen verblijd ik mij meer dan in alle bezit.**

De waarde van het Woord van God uitgedrukt!

Psalm 119:15-16

- **I will meditate on Your precepts, And contemplate Your ways.**
- **I will delight myself in Your statutes; I will not forget Your word.**
- **Ik overdenk Uw bevelen en heb oog voor Uw paden.**
- **Ik verblijd mij in Uw verordeningen, Uw woord vergeet ik niet.**

Is dit de houding waarmee we het Woord van God bestuderen, inclusief dat gedeelte dat wij de wet noemen?

Ik had kunnen doorgaan met het resterende deel van deze Psalm, maar we moeten ook nog naar een ander aspect van het Woord van God kijken.

We zien dat aan het begin van het evangelie van Johannes.

John 1:1-3

- In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
- He was in the beginning with God.
- All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.
- In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.
- Dit was in het begin bij God.
- Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.

De apostel Johannes spreekt hier over de Heer Jezus Christus en hij geeft ons belangrijke informatie over Hem.

En hij blijft ons nog meer informatie geven in de volgende verzen van dit hoofdstuk.

John 1:4-5

- **In Him was life, and the life was the light of men.**
- **And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.**
- **In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.**
- **En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.**

De Heer Jezus kwam om licht in deze donkere wereld te brengen.

Maar de prins van de duisternis vond dat niet leuk en deed en doet er alles aan om zielen te belemmeren het licht te zien.

Dit was de geestelijke strijd die de Heer Jezus kwam uitvechten en winnen.

Laten we nog een aantal verzen uit dit hoofdstuk bekijken.

John 1:9-10

- **That was the true Light which gives light to every man coming into the world.**
- **He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him.**
- **Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht.**
- **Hij was in de wereld en de wereld is door Hem ontstaan en de wereld heeft Hem niet gekend.**

De wereld kende de maker niet en wil eigenlijk zelfs zijn maker niet kennen.

Dat is het probleem van de mensheid: we willen onafhankelijk van God zijn, ook al kunnen we niet onafhankelijk van Hem bestaan.

Maar laten we verder gaan naar de volgende verzen in dit hoofdstuk.

John 1:11-13

- He came to His own, and His own did not receive Him. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name: who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
- Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn.

Wanneer we wedergeboren zijn, is dat een daad van God, niet van ons.

Zo vaak horen we mensen zeggen dat ze Jezus Christus als hun Heer en Verlosser hebben aanvaard, hoewel ze vaak alleen verwijzen naar het accepteren van Hem als hun Verlosser.

Maar de Heer Jezus Christus heeft ons heel duidelijk gezegd dat niemand tot Hem kan komen tenzij de Vader hem trekt (Johannes 6:44).

Onze redding is een geschenk van God uit genade. Het is nooit iets dat we krijgen omdat we iets hebben gedaan om het te verdienen.

Laten we naar verschillende dingen kijken die de Heer Jezus Christus over zichzelf zei.

John 6:35

- **And Jesus said to them, “I am the bread of life. He who comes to Me shall never hunger, and he who believes in Me shall never thirst.**
- **En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.**

Dit spreekt natuurlijk niet over fysieke honger, maar over geestelijke honger.

Wanneer we de Heer Jezus Christus in ons hart en leven hebben, hebben we alles wat we nodig hebben in de geestelijke zin.

Wanneer we Hem zijn leven laten leven in en door ons zal Hij ons op al onze wegen leiden en ons alles geven wat we nodig hebben om dat te blijven doen, zelfs wanneer onze oude zondige natuur ons probeert te weerhouden.

Ook in de volgende verzen vergelijkt Christus Zichzelf met brood.

John 6:51

- **“I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever; and the bread that I shall give is My flesh, which I shall give for the life of the world.”**
- **Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik geven zal, is Mijn vlees, dat Ik geven zal voor het leven van de wereld.**

Hier zien we een duidelijke indicatie van het doel waarvoor de Heer Jezus Christus in de wereld kwam.

En het is op Calgary dat Hij dat inderdaad heeft gedaan, iets dat we straks zullen herdenken, wanneer we deelnemen aan het laatste Avondmaal.

Maar laten we doorgaan.

John 8:12

- **Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”**
- **Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.**

Hoewel het geschreven Woord van God ons al kan leiden op de weg die we moeten gaan, is de Heer Jezus Christus ons grote voorbeeld.

Luister naar wat we lezen in Romeinen 8:29

Want hen wie Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

De Heer Jezus Christus moet ons voorbeeld zijn voor de manier waarop we ons leven moeten leiden. En die hoge standaard kan alleen worden bereikt door aan onszelf te sterven en Christus door ons heen te laten leven, net zoals de apostel Paulus zegt: niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij (Galaten 2:20)

John 10:7, 9

- Then Jesus said to them again, "Most assuredly, I say to you, I am the door of the sheep.
- "I am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture.
- Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen.
- Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Christus is onze toegang tot het eeuwige leven, zoals we ook lezen in Handelingen 4:12

"En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden."

En niet alleen is Christus de deur waardoor we het Koninkrijk van God moeten binnengaan, maar Hij vertelt ons ook dat Hij onze herder is die voor ons zorgt, zoals we in de volgende verzen zullen zien.

John 10:11, 14

- “I am the good shepherd. The good shepherd gives His life for the sheep.
- “I am the good shepherd; and I know My *sheep*, and am known by My own.
- Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen.
- k ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend,

Als herder zorgt Christus ook voor ons en zorgt hij voor ons.

Niet alleen gaf Hij Zijn leven, zodat we het eeuwige leven kunnen hebben, maar Hij pleit ook voor ons met de vader, zoals we zien in Hebreëën 7:25

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

Beseffen we dat Christus zelf voor ons, zijn discipelen, voorbede doet?

Maar laten we eens kijken wat Hij nog meer voor ons is.

John 11:25-26

- Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in Me, though he may die, he shall live.
- "And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe this?"
- Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Geloof u dat?

Opnieuw een zeer krachtige uitspraak van onze Heer Jezus Christus.

Dit zijn de woorden die onze Heer tot Martha sprak na de dood van Lazarus. En Hij heeft Lazarus werkelijk uit de dood opgewekt, zoals we ook in datzelfde hoofdstuk kunnen lezen.

Maar laten we doorgaan.

John 14:6

- **Jesus said to him, “I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Me.**
- **Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.**

Deze woorden sprak de Heer Jezus Christus tot Thomas tijdens het laatste avondmaal, terwijl Hij hen uitlegde dat Hij niet veel langer in fysieke vorm bij hen zou zijn.

Veel mensen willen dit niet horen, omdat ze hun eigen weg willen vinden om tot God te komen. Maar Jezus is inderdaad de enige weg tot verzoening met God.

Laten we doorgaan.

John 15:5

- **I am the vine, you *are* the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.**
- **Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.**

Hier legt Christus uit dat we alleen vrucht kunnen dragen door in Hem te blijven, door in een zeer intieme relatie met Hem te blijven.

En opnieuw staat er dat we, los van Hem, niets kunnen doen. We zijn niet alleen afhankelijk van Hem voor onze redding, maar ook voor het leven van het ware leven als zijn discipel.

Laten we naar het laatste vers voor vandaag gaan.

Psalm 119:105

- **Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.**
- **Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.**

Dit geldt zowel voor het geschreven Woord van God als voor het levende Woord van God, de Heer Jezus Christus.

Romeinen 10: 4 vertelt ons het volgende:

Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.

De wet verwijst ons naar Christus voor redding.

De wet kan ons niet redden, niet omdat het een slechte wet was, maar omdat die ons niet kan helpen het probleem in onszelf op te lossen. Dat is een van de grote lessen die we uit het Oude Testament leren.

Alleen het levende Woord van God kan dat inderdaad doen. Hij is onze hoop!

Laten we bidden.