

# De Dag van de Heere

1 Thessalonicenzen 5:1-11

2 weken geleden sprak ik over de dag des Heren in verband met de opname van de kerk.

Als je echter het Oude Testament controleert op de zinsnede "de Dag des Heren", zul je ontdekken dat van de 25 keer dat je deze zin vindt, die 24 keer naar oordeel en straf verwijst en 1 keer naar de sabbatdag.

Dus vandaag zullen we meer kijken naar het oordeelsaspect van de Dag des Heren.

Naast het Schriftgedeelte uit 1 Thessalonicenzen zullen we ook een aantal Schriftgedeeltes uit het evangelie volgens Mattheüs bekijken en specifiek wat de Here Jezus over deze dingen zei.

## 1 Thessalonicenzen 5:1-3

- Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
- Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.
- Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.

Even ter herinnering: niemand van ons weet wanneer deze dag zal zijn. Onze Heer Jezus Christus heeft inderdaad verklaard, zoals we later ook zullen zien, dat alleen de Vader weet wanneer deze dag zal komen.

Omdat we dit Schriftgedeelte 2 weken geleden al doornamen, zal ik er niet te veel commentaar op geven.

Later zullen we echter wat langer stilstaan bij wat de Heer Jezus Christus ons daarover leert en enkele serieuze waarschuwingen die hij geeft.

## 1 Thessalonicenzen 5:4-7

- Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
- U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
- Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
- Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.

Bedenk dat we moeten kijken naar ontwikkelingen in deze wereld die kunnen aangeven dat de dag van de Heer inderdaad nabij is.

Als discipelen van de Heer Jezus Christus hebben we een geweldige leraar in de Heilige Geest om ons bewust te maken van wat er in de wereld gaande is.

## 1 Thessalonicenzen 5:8-11

- Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
- Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
- Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

Alle discipelen van de Heer Jezus Christus kunnen nog steeds vol verwachting vooruitkijken naar de dag des Heren, omdat God een prachtig plan voor hen heeft.

Maar zoals we in de volgende bladen zien, is de Dag des Heren ook een tijd van oordeel voor de naties en voor hen die hebben geweigerd zich aan het gezag van God te onderwerpen.

Als zodanig wordt hij in de Bijbel vermeld in de volgende verzen:

## Bijbelverzen inzake de Dag des Heren als Dag des Oordeels

- Isa: 2:12, 13:6, 13:9, 34:8
- Jer: 46:10
- La: 2:22
- Eze: 13:5, 30:3
- Joel: 1:15, 2:11, 2:11, 2:31, 3:14
- Am: 5:18, 5:20
- Ob: 1:13
- Zep: 1:7-8, 1:18, 2:2-3
- Zec: 14:1
- Mal: 4:5
- Ac: 2:20
- 1Co: 5:5
- 1Th: 5:2-3
- 2Pe: 3:10

Best een indrukwekkende lijst, toch?

Onlangs heb ik een studie gedaan over het boek van de profeet Zacharia en vooral hoofdstuk 14 van dat boek is heel interessant als je meer wilt weten over de Dag des Heren.

Naast deze verwijzingen vind je de zin “De dag van de Heer” ook nog in enkele andere verzen maar dan met een andere betekenis.

Maar laten we nu naar verschillende Schriftgedeeltes in Mattheüs gaan om te zien wat onze Heer Jezus Christus zegt over de Dag des Heren als een Dag des Oordeels.

### Matheus 24:3-5

- Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?
- En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt.
- Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

Voorafgaand aan deze verzen vertelde onze Heer Jezus Christus de apostelen dat alle grote gebouwen in Jeruzalem volledig verwoest zouden worden.

Daarom kwamen ze nu bij hem met enkele vragen daarover en over het einde der tijden en Zijn tweede komst.

En onze Heer Jezus begint hen te waarschuwen voor mensen die zullen proberen hen te bedriegen.

We zullen ook voorzichtig moeten zijn en niet alleen alles moeten accepteren, maar we moeten de dingen altijd toetsen aan de Schrift.

### Matheus 24:6-8

- U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
- Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
- Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Gaat er nu voor jou een belletje rinkelen?

Is dit niet wat we zo vaak in de krant en op de televisie zien?

We moeten ons realiseren dat deze dingen geen teken zijn van een snelle, bijna onmiddellijke verschijning van de Dag des Heren. Onze Heer is daar vrij duidelijk over.

Maar laten we doorgaan.

## Matheus 24:9-14

- Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
- En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
- En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
- En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
- Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
- En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

De vervolging van christenen is in de vorige eeuw enorm toegenomen. In veel landen lijden onze broeders en zusters om hun geloof in de Heer Jezus Christus.

Tegelijkertijd heeft in veel landen de bevolking zich afgekeerd van het christendom zoals het in de Bijbel wordt verkondigd. Voor zover er nog enige christelijke invloed in landen is, is die vaak verwaterd en kunnen veel personen die beweren een christen te zijn, worden ingedeeld als nominale christenen.

Echt vasthouden aan de christelijke waarden, vooral op het gebied van huwelijk en seksuele relaties, kan je ernstige problemen bezorgen, zelfs in zogenaamd christelijke landen.



### Matheus 24:15-18

- Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! – laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.
- Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen.

De term gruwel der verwoesting verwijst hoogstwaarschijnlijk naar beelden van afgoden/valse goden die in de tempel worden geplaatst. Dit gebeurde eigenlijk al tijdens de regering van Antiochus Epiphanes, een Syrische koning.

Theos Epiphanes, wat hij aan zijn naam Antiochus IV toevoegde, betekent eigenlijk: de god die zichzelf openbaart.

Dit helpt ons te begrijpen waar we aan moeten denken met betrekking tot de term gruwel der verwoesting.

Met betrekking tot deze term zouden we eigenlijk kunnen denken aan de twee beesten die worden genoemd in Openbaring hoofdstuk 13.

Deze beschrijving zou zeker bij hen passen.

Maar laten we doorgaan.

### Matheus 24:19-22

- Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen!
- En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat.
- Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal.
- En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden.

Dit zijn serieuze waarschuwingen van onze Heer Jezus Christus. Specifiek voor degenen in Judea zegt hij: wanneer je deze dingen ziet gebeuren, ren dan voor je veiligheid, ga naar een schuilplaats.

Die dagen zullen dagen zijn van de meest ernstige vervolging die we kunnen bedenken. En omwille van de uitverkorenen zullen ze ingekort worden.

Maar laten we doorgaan.

### Matheus 24:23-25

- Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.
- Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

In die dagen zal Satan alle mogelijke manieren gebruiken die je kunt bedenken om mensen af te keren van de ene ware God.

En kijk eens wat er in vers 24 staat! Wat een waarschuwing zien we hier! Zou iemand van ons ooit hebben verwacht dat valse christussen en valse profeten in staat zouden zijn om zulke grote en misleidende dingen te doen?

Let op, spectaculaire dingen zijn niet noodzakelijk een teken dat God aan het werk is. Satan kan ook de nodige trucs uithalen. We zien dat bijvoorbeeld in Ex. 7:8-8:19 en in Openbaring hoofdstuk 13.

Daarom waarschuwt Christus ons van tevoren voor deze dingen.

## Matheus 24:26-28

- Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet, want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
- Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Wanneer Christus terugkeert, zal niemand iemand anders hoeven te vertellen dat het gebeurt! Iedereen zal het weten.

We zien dat ook in de volgende verzen.

## Matheus 24:29-31

- En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
- En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Dit is inderdaad onze hoop, daar wachten we op.

Dit is waar Paulus in deze brief aan de gemeente in Thessaloniki over schrijft.

Laten we naar de volgende verzen gaan.

## Matheus 24:32-36

- Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is.
- Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.
- Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.
- De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.
- Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.

We kunnen zeker zeggen dat we deze dingen nog niet hebben gezien, is het niet? Zou het kunnen dat er eerst weer een tempel moet zijn op de Tempelberg in Jeruzalem?

We weten er niet alles van en het heeft echt geen zin om te gaan gissen.

Laten we nu eens naar wat gedeeltes uit Mattheüs kijken die meer specifiek over het oordeel gaan.

### Matheus 25:31-33

- Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.
- En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.
- En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.

In deze verzen zien we dat alle naties verzameld zullen worden voor de troon van onze Heer.

En Hij verdeelt ze vervolgens in twee groepen.

In de volgende verzen zullen we zien hoe Hij elk van deze twee groepen behandelt.

## Matheus 25:34-36

- Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.
- Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.
- Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Deze eerste groep wordt verwelkomd door onze Heer in het koninkrijk van de hemel.

Maar kijk eens naar de redenen waarom ze erin worden verwelkomd!

Dat zijn niet echt zulke grote dingen, toch?

Toch zijn dat de dingen die Christus in ons wil zien.

Zelfs in het Oude Testament gaf God specifieke wetten aan de Joden met betrekking tot het zorgen voor de armen onder hen. Je vindt ze in Deuteronomium 15:1-18. Het zou goed zijn daar ook naar te kijken als jullie tijdens de wekelijkse Bijbelstudies over deze dingen discussiëren.

Laten we kijken naar de reactie van deze groep.



## Matheus 25:37-40

- Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?
- Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?
- Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?
- En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Ze zijn volledig verrast!

Vooraf over het feit dat zij deze dingen voor onze Heer hebben gedaan hebben ze helemaal geen idee. Maar Christus maakt het duidelijk wanneer zij deze dingen voor Hem deden.

Waarom zijn deze dingen zo belangrijk? Weet je nog dat onze Heer eens werd gevraagd wat het eerste en grote gebod was.

Hij antwoordde: je zult de Heer, je God, liefhebben met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand.

En toen voegde Hij er het tweede aan toe, zeggend dat dat daar aan gelijk was: Je zult de naaste liefhebben als je zelf.

Volgens onze Here Jezus Christus hangen de hele Wet en de profeten aan deze twee geboden.

Door voor de behoeftigen te zorgen, hadden deze mensen heel specifiek dit tweede gebod vervuld.

### Matheus 25:41-43

- Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
- Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.

In deze verzen spreekt de Heer de tweede groep aan, en zendt ze naar het eeuwige vuur waar ook de duivel en zijn engelen heen zullen gaan.

Opnieuw praat Christus over dezelfde zaken als die Hij aan de eerste groep noemde, maar nu verklarend dat zij die dingen niet voor Hem deden.

Op het volgende blad zien we de reactie van deze groep.

### Matheus 25:44-46

- Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend?
- Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.
- En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Het antwoord is vrij duidelijk, is het niet?

Maar je zou kunnen denken, is deze straf niet veel te zwaar voor dit soort dingen? We hebben het tenslotte niet het over moord, verkrachting, diefstal of iets dergelijks.

We hebben al gezien dat deze dingen verband houden met het gebod om onze naaste lief te hebben als onszelf.

1 Johannes 4: 20-21 zegt er daar het volgende over:

### 1 Johannes 4:20-21

- Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar.
- Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
- En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben.

Ik geloof dat deze verzen heel duidelijk zijn, nietwaar?

We kunnen de twee grote geboden niet van elkaar scheiden, ze horen bij elkaar.

Het liefhebben van onze broeder en onze naaste is een natuurlijk gevolg van het liefhebben van God met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel ons verstand.

Wanneer we in Christus een nieuwe schepping worden, zullen deze beide elementaire geboden door de Heilige Geest in ons hart worden gelegd en Hij zal ze blijven ontwikkelen.

Maar laten we doorgaan.

## Matheus 7:21-23

- Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
- Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan?
- Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

Luister naar wat onze Heer Jezus Christus in Mattheüs 15: 8-9 zegt, citerend uit Jesaja 29:13

'Deze mensen naderen met hun mond tot Mij en eren Mij met hun lippen, maar hun hart is ver van Mij verwijderd.

En tevergeefs eren zij Mij, onderwijzend als doctrines de geboden van mensen.'"

Ons vertrouwen in God en onze liefde voor God moeten ons leiden tot gehoorzaamheid aan God en zijn geboden.

We kunnen niet beweren God te vertrouwen en lief te hebben als we Zijn geboden negeren. Dat is onmogelijk.

Laten we naar de laatste sheet gaan voor vandaag.

## Matheus 7:24-27

- Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd.
- En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot.

Opnieuw zien we hier het aspect van gehoorzaamheid, niet zijnde hoorders van het Woord maar daders (Jakobus 1:22).

En dat is wat een ware discipel van de Heer Jezus Christus is: een dader van het Woord van God.

Zullen we bidden?