

No confidence in the flesh

Philippians 3:1-11
Romans 8:3-4; Galatians 5:16-17
Ephesians 1:3-6; 2:1-9

Vandaag zullen we de redenen onderzoeken waarom we geen vertrouwen moeten hebben in onze eigen kracht, of, zoals het hier wordt genoemd, in het vlees.

Paulus is hierin heel duidelijk en gebruikt zelfs zijn eigen leven voordat hij een discipel van Christus is, als een voorbeeld waarom we niet kunnen vertrouwen op onze eigen kracht voor onze redding.

Laten we daarom naar onze verzen voor vandaag gaan.

Philippians 3:1-2

- Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you it is safe.
- Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation!
- Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid.
- Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis.

Na alle dingen die hij heeft onderwezen, gaat hij nu een aantal praktische dingen bespreken in de laatste twee hoofdstukken. En hij vraagt de discipelen in Filippi om zich in de Heer te verheugen over deze dingen omdat hij hen schrijft met het doel hen verder op te bouwen.

Het volgende waar hij hen voor waarschuwt zijn mensen die dat niet zullen doen, maar die zullen proberen hen te belemmeren in hun wandel met God.

En heel vaak zullen ze dat proberen door te wijzen op hun gehoorzaamheid aan specifieke interpretaties van de geboden van God, die vaak resulteerden in door mensen gemaakte geboden en regels.

In de volgende verzen zal Paulus uitleggen waarom dat niet de juiste manier is om ware gerechtigheid te verkrijgen.

Philippians 3:3-4

- For we are the circumcision, who worship God in the Spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh, though I also might have confidence in the flesh. If anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so:
- Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de Geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen; als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer:

Eerst legt Paulus uit waarom we echte gerechtigheid hebben, wat ook betekent dat we geen vertrouwen in het vlees kunnen hebben.

En hij laat zien waarom dat zo is en beweert dat, als iemand vertrouwen in het vlees had kunnen hebben, hij het zelf zou zijn geweest.

En hij legt uit waarom dat zo zou zijn geweest.

Philippians 3:5-7

- circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews; concerning the law, a Pharisee; concerning zeal, persecuting the church; concerning the righteousness which is in the law, blameless.
- besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreëen, wat de wet betreft een Farizeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk.

Dit is een behoorlijk indrukwekkende lijst, nietwaar?

Hij nam de dingen echt heel serieus als lid van het Joodse volk, het uitverkoren volk van God.

Hij probeerde zo goed hij kon een leven te leven dat hem redding zou schenken op basis van zijn inspanningen.

Denk hier maar eens even over na: wat drukt die indrukwekkende lijst ook uit?

Gaat die ook niet over trots, over opscheppen over onszelf?

Laten we eens kijken hoe Paul hier van gedachten is veranderd.

Philippians 3:5-7

- But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ.
- Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus' wil als schade beschouwd.

Uiteindelijk realiseerde Paulus zich dat het najagen van al die dingen met het doel om gered te worden door ze te houden, hem eigenlijk belette tot Christus te komen, tot de ware oplossing van God voor ons probleem.

Paulus legt dit zelfs nog verder uit in de volgende verzen.

Philippians 3:8-11

- Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om Wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen, en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof; opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.

Paulus concludeerde dat redding alleen mogelijk was door genade door geloof, zoals hij ook schreef in Efeziërs 2: 8.

Alleen op deze manier kunnen we Christus echt leren kennen en leren begrijpen waarom het Evangelie inderdaad de kracht van God is voor redding, zoals we zien in Romeinen 1:16.

Laten we eens naar enkele verzen kijken die ons ook leren waarom proberen om de wet te gehoorzamen met geen mogelijkheid een weg naar verlossing kan zijn.

Romans 8:3-4

- Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Om gered te worden door gehoorzaamheid aan de wet, moeten we een leven leiden van perfecte gehoorzaamheid aan de wet gedurende ons hele leven.

Vanwege onze zondige aard, die we van Adam hebben geërfd, kunnen we dat niet doen.

In feite verdienen we vanwege onze zondige aard al veroordeeld te worden door God, omdat het betekent dat we ons leven niet uit het geloof in Hem zullen leven. En wat niet uit geloof in God is, is zonde, zoals we zien in Romeinen 14:23.

In Galaten 5: 16-17 legt Paulus ook duidelijk uit waarom we niet op het vlees kunnen vertrouwen voor een leven dat God verheerlijkt en God behaagt.

We zien dat op het volgende blad.

Galatians 5:16-17

- I say then: Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
- For the flesh lusts against the Spirit, and the Spirit against the flesh; and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish.
- Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen.
- Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.

Dit is een zeer duidelijke verklaring, is het niet?

Als het vlees de dingen van de Geest tegenwerkt, hoe kunnen we dan de dingen van de Geest vervullen terwijl we wandelen in het vlees!

Dit is de reden waarom het vlees de wet verzwakt, zodat niemand kan worden gered door de werken van de wet.

En daarom kwam God met Zijn eigen oplossing voor ons probleem, en dat zelfs van voor de schepping van de wereld.

We zien dat op het volgende blad.

Ephesians 1:3-6

- Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

Dit is een van de verzen die ons laat zien dat er nooit een mogelijkheid van redding door werken is geweest!

Want als er een mogelijkheid van verlossing door werken geweest zou zijn, dan zou verlossing niet mogelijk geweest kunnen zijn op de manier zoals hierboven beschreven.

Het is niet toevallig dat Abraham wordt beschouwd als de geestelijke vader van al diegenen die God geloven (Galaten 3:29 en Hebreëën 2:16), op grond van hetgeen we in Genesis 15: 6 lezen:

En hij geloofde in de HEERE, en Hij rekende het hem toe tot gerechtigheid.

Laten we nog enkele verzen van de brief aan de Efeziërs bekijken.

Ephesians 2:1-3

- Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen.

Hier beschrijft Paulus onze toestand voordat we door God gered worden, voordat God ons inderdaad nieuw leven geeft.

Wat de uitkomst van de genade van God is, zien we in de volgende verzen uit Efeziërs 2:

Ephesians 2:4-9

- Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
- Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Kun je je dat voorstellen?

Zelfs nu, terwijl we nog steeds op aarde rondlopen, zitten we al in de hemelse gewesten in Christus.

En wat we ervaren van de genade en goedheid van God in dit leven hier op aarde is niets vergeleken met wat ons in de toekomst te wachten staat.

En niets daarvan is het resultaat van werken! Het is allemaal door de genade van God.

Daarom zien we ook die laatste verklaring die ons vertelt dat niemand mag opscheppen.

We zijn niet gered omdat wij God hebben gekozen, maar we zijn gered omdat God ons heeft uitgekozen.

Laten we naar het laatste blad gaan.

John 15:4-5

- “Abide in Me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in Me.
- “I am the vine, you *are* the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.
- Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
- Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.

Opnieuw zien we deze verklaring, dat we niets van onszelf kunnen doen dat acceptabel is voor God.

**Alleen door in Christus te blijven, kunnen we geestelijk groeien.
Alleen door in Christus te blijven, kunnen we vrucht dragen.**

Daarom kunnen we geen enkel vertrouwen hebben in ons vlees, niet voor onze redding noch voor onze geestelijke groei!

Zullen we bidden?