

## Shining As Stars

**Philippians 2:12-18**

De titel van deze preek verwijst naar vers 15 in onze tekst voor vandaag, zoals we later zullen zien.

En het hele gedeelte heeft betrekking op het hogere principe met betrekking tot de veranderingen in het leven van een ware discipel van de Heer Jezus Christus die we geacht worden te zien doordat God in hem blijft werken.

Laten we onze reis starten en kijken wat dit tekstgedeelte betekent en hoe dit wordt bevestigd door andere delen van de Schrift.

## Philippians 2:12-13

- **Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling; for it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure.**
- **Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God, Die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen.**

Het eerste wat we moeten begrijpen over deze verzen is het feit dat de uitspraak: "Werk aan uw zaligheid met angst en beven" niets te maken heeft met redding door werken.

Redding is alleen uit genade door geloof en niets anders.

Waar het op betrekking heeft is het feit dat, nadat God ons heeft gered, Hij in ons blijft werken om ons steeds meer te veranderen naar het beeld van Zijn Zoon, onze Heer en Heiland, Jezus Christus.

En we moeten met Hem samenwerken in onze transformatie, ook al is het inderdaad God die dat doet.

We zien dat ook in verschillende andere Schriftgedeeltes.

Laten we daarnaar gaan kijken.

### Ezekiel 11:19-20

- “Then I will give them one heart, and I will put a new spirit within them, and take the stony heart out of their flesh, and give them a heart of flesh, “that they may walk in My statutes and keep My judgments and do them; and they shall be My people, and I will be their God.
- Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven, zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden.

Dit is een van de Schriftgedeeltes in de oudtestamentische profeten die betrekking hebben op het Nieuwe Verbond, dat God gaat maken met Zijn volk.

In deze verzen zien we dat God ons vertelt dat hij onder het nieuwe verbond de mensen een nieuw hart zal geven en dat doet hij met een zeer specifiek doel.

Deze verzen hebben zowel te maken met eenheid (ik zal ze één hart geven) onder de discipelen van de Heer Jezus Christus als met veranderde levens.

We zien dat ook in een passage uit Ezechiël 36.

### Ezekiel 36:26-27

- “I will give you a new heart and put a new spirit within you; I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
- “I will put My Spirit within you and cause you to walk in My statutes, and you will keep My judgments and do them.
- Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.
- Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

In deze verzen zien we nog duidelijker de rol van God in het veranderde leven van de discipelen.

In het Nieuwe Testament zien we dat een persoon die gered is in Christus inderdaad een nieuwe schepping is geworden, geschapen om de werken te doen die God voor hem gepland heeft.

Dat zien we bijvoorbeeld in de volgende verzen.

## 2 Corinthians 5:17 / Ephesians 2:10

- Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation; old things have passed away; behold, all things have become new.
- Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.
- For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them.
- Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Wat we uit deze verzen kunnen concluderen is het feit dat al deze dingen niet per ongeluk gebeuren, maar dat ze heel duidelijk op deze manier door God zijn gepland.

Dat onze redding uit ons leven als discipelen van de Heer Jezus Christus moet blijken, vinden we ook in enkele andere Schriftplaatsen van het Nieuwe Testament.

We zien het bijvoorbeeld in de volgende verzen van de brief geschreven door Jacobus, de broer van onze Heer Jezus Christus.

## James 1:22-25

- En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf.
- Als iemand immers een hoorder van het Woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is, in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruitzag.
- Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtig hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet.

Het horen, lezen en bestuderen van het Woord van God is geen doel in zichzelf.

Het doel van dit alles is onze transformatie door de vernieuwing van onze gezindheid, zoals vermeld in Romeinen 12: 2, leidend tot een nieuw, veranderd leven als discipel van de Heer Jezus Christus.

We zien dat ook in de volgende woorden van de apostel Johannes.

### 1 John 3:18

- My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth.
- Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

Deze verzen spreken ook over een echte verandering in het leven van een discipel van de Heer Jezus Christus.

Zoals ik al vaker heb gezegd en ik zal het nog een keer herhalen:

We gehoorzamen God niet om gered te worden, maar **omdat we gered zijn.**

In Galaten 5: 22-23 zien we een ander gevolg van het werk van God in ons hart en ons denken.

Laten we naar die verzen kijken.

### Galatians 5:22-23

- **But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.**
- **Against such there is no law.**
- **De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.**
- **Daartegen richt de wet zich niet.**

In Romeinen 12: 2 lezen we dat we veranderd worden door de vernieuwing van ons denken.

Die transformatie moet ook leiden tot een voortdurende ontwikkeling van de vrucht van de Geest in ons leven.

Maar laten we teruggaan naar onze tekst in Filippenzen.



### Philippians 2:14-16

- **Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb hardgelopen en mij ook niet tevergeefs heb ingespannen.**

Onze grote opdracht in deze wereld is niet iets dat we doen door het alleen in woorden delen van het Evangelie.

We moeten het ook doen door onze daden, in de manier waarop we ons leven leiden.

Ook die moeten mensen naar God en naar de Heer Jezus Christus wijzen.

Dit zien we ook in de woorden van onze Heer Jezus zelf in de volgende verzen:

### Matthew 5:14-16

- **U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard, en hij schijnt voor allen die in het huis zijn.**
- **Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.**

Vooraf het laatste vers maakt het heel duidelijk wat de impact van onze levens in onze samenleving zou moeten zijn.

1 Korintiërs 10:31 zegt het volgende:

Daarom, of je nu eet of drinkt, of wat je ook doet, doe alles ter ere van God.

Dit is wat de apostel Paulus ook verlangde te zien in de levens van de discipelen die God door hem had opgevoed in Filippi.

We zien dat in de laatste verzen voor vandaag.

### Philippians 2:17-18

- Yes, and if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason you also be glad and rejoice with me.
- Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij.

Als ik naar deze verzen kijk, concludeer ik dat de apostel Paulus verwachtte dat hij terechtgesteld kon worden vanwege zijn geloof in de Heer Jezus Christus en zijn werk in het Koninkrijk van God.

En ondanks dat vooruitzicht verheugde hij zich op de trouw van de discipelen in Filippi en zei hij hen zich met hem te verheugen.

Ook in deze dingen zouden we anders moeten zijn dan de mensen in de wereld.

En we kunnen dat doen omdat we een vaste hoop voor de toekomst hebben, zelfs na de fysieke dood.

Zullen we bidden?