

De brief aan de kerk te Efeze

Introductie

Vandaag geef ik een introductie op een nieuwe serie preken over de brief van de apostel Paulus aan de kerk te Efeze.

Het is goed om ons te realiseren dat de apostel Paulus in deze brief vaak erg lange zinnen gebruikt. In onze Bijbel zijn deze zinnen onderverdeeld in verschillende verzen en in de meeste vertalingen is elke zin onderverdeeld in kortere zinnen.

De brief als zodanig kan worden onderverdeeld in 4 hoofdsecties. Speciaal de tweede en derde hoofdsectie kunnen nog worden onderverdeeld in sub-secties. Vandaag zal ik mij voornamelijk op deze twee hoofdsecties richten.

Maar voor we naar de hoofd-secties gaan kijken wil ik eerst eens even kijken naar wat informatie over de stad Efeze.

Efeze

- Hoofdstad van Klein Azie (Turkije, bij Selçuk) in het Romeinse rijk
- Een grote stad met een gemengde bevolking 300.000
- Bekend voor de tempel voor de godin Artemis
- Religieuze oppositie van de Joden
- Religieuze/commerciele oppositie van zilversmeden
- Paulus verbleef daar ongeveer 3 jaar
- Ook Apollos, Aquila, Priscilla en Timotheus waren daar actief
- Somige Joodse duiveluitdrijvers probeerden het uitdrijven van boze geesten in de naam van Jesus te imiteren

Efeze was een bekende en rijke stad in die tijd.

Handelingen hoofdstukken 18 en 19 geven ons enige achtergrondinformatie over de stad en haar bevolking.

Een gedeelte van haar rijkdommen kwam van de handel in diverse zilveren artikelen met betrekking tot de Griekse godin Artemis, omdat er in Efeze een grote tempel was die aan haar was toegewijd.

Omdat de zilversmeden een verlies van inkomsten vreesden veroorzaakten zij een oproer tegen Paulus en de discipelen van Christus. Paulus ondervond ook oppositie van de lokale Joden, wat uiteindelijk leidde tot een afsplitsing tussen de lokale Joodse gemeenschap en de discipelen van de Here Jezus.

Op zijn reis terug naar Jeruzalem liet Paulus de oudsten uit de kerk in Efeze bij zich komen om afscheid te nemen (Handelingen 20).

Laten we nu gaan kijken naar de verdeling in hoofd-secties.

Hoofdsecties

- 1:1-2
- 1:3-4:16
- 4:17-6:20
- 6:21-6:24
- Openings verzen
- Het gezamenlijke werk van de Drieenheid
- Verwachte invloed op ons leven
- Afsluitende verzen

Zoals u kunt zien vormen de tweede en de derde sectie samen het grootste gedeelte van de brief. Van deze twee secties is de tweede sectie duidelijk het grootste. Als zodanig focust deze brief zich op datgene wat God heeft gedaan en nog steeds doet en in de derde sectie zien we wat dit in ons leven zou moeten uitwerken.

Laten we gaan kijken naar de sub-secties in de tweede hoofdsectie.

Het gezamenlijke werk van de Drieëenheid

- 1:3-14
- 1:15-2:3
- 2:4-10
- 2:11-22
- 3:1-13
- 3:14-21
- 4:1-16
- In Christus alleen
- Openbaring van God
- Gered uit Genade
- De Vredevorst
- Het grote geheimenis en de verborgen rijkdommen van God
- Openbaring van de liefde van Christus
- Het ene Lichaam van Christus

Nu zullen we een snelle blik werpen op elk van deze sub-secties.

Het werk en de zegeningen van de Vader, Zoon en Heilige Geest

- 1:1-2
- 1:3-14
- Openings verzen
- In Christus alleen

In de eerste preek worden ook de openingsverzen behandeld.

In Christus alleen is de eerste sub-sectie van hoofdsectie 2 en het handelt met name over de activiteiten van elke persoon in de Drie-eenheid.

De volgende verzen maken duidelijk waarom we deze titel voor deze sub-sectie hebben gekozen.

Efeze 1:3-6

- Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.

In de originele brief vormen de verzen 3-14 een enkele zin.

Ik moest een en ander wat inkorten en daarom heb ik gekozen voor deze 4 verzen om het hoofdpunt van deze verzen duidelijk te maken.

Uit deze verzen wordt het namelijk al duidelijk, dat we alle zegeningen van God uitsluitend in onze Heer Jezus Christus ontvangen.

Laten we naar de volgende sub-sectie gaan.

Hoop, Rijkdom en Kracht

- 1:15-2-3
- Openbaring van God

In deze sub-sectie zullen we ons concentreren op de manier waarop God Zijn plannen openbaart in Zijn Woord.
We zien dat in de volgende verzen.

Efeze 1:15-18

- Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u, en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen,

Paulus bidt voor de ontvangers van zijn brief dat God Zijn plannen aan hem zal openbaren.

We weten immers dat God's wegen hoger zijn dan onze wegen en daarom kunnen wij Zijn Wegen alleen begrijpen wanneer Hij ze aan ons openbaart.

Laten we naar de volgende sub-sectie gaan.

Het werk van God

- 2:4-10
- Gered uit genade

Dit is een van de fundamentele leerstellingen van ons geloof.

We zien dat in de volgende verzen.

Efeze 2:8-10

- Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.
- Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Ik hoef niets aan deze verzen toe te voegen, ze spreken voor zich.

Ze maken duidelijk dat onze redding het werk van God en van God alleen is.

Laten we verder gaan.

De Vredevorst

- 2:11-22
- Gered en één gemaakt in Christus

Er is geen andere manier om gered te worden dan uit genade door geloof in de Here Jezus Christus. Dit is de enige naam die ons onder de hemel gegeven is waardoor we gered kunnen worden, er is geen andere Verlosser dan de Here Jezus Christus.

We zien dat ook in de volgende verzen.

Efeze 2:14-16

- Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.

Deze verzen spreken ook voor zich en ik hoef daarom ook geen verder commentaar toe te voegen.

Laten we verder gaan.

Het Grote Mysterie en de Verborgen Rijkdommen van God

- 3:1-7
- 3:8-13
- Openbaring van het mysterie van Christus
- Openbaring van de veelzijdige wijsheid van God

In deze sub-sectie zullen we ons richten op de openbaring van deze zaken.

We zien dat bijvoorbeeld in de volgende verzen.

Efeze 3:8-12

- Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.

Deze verzen beschrijven een belangrijke taak van de kerk.

Dat is een van de redenen waarom de overheden en geestelijk machten in de onzichtbare wereld het evangelie furieus afwijzen en de discipelen van de Here Jezus Christus vervolgen.

Laten we verder gaan.

De liefde van Christus te kennen

- 3:14-21
- Openbaring van de liefde van Christus

Net als alle andere dingen over God en Christus kunnen we ook de liefde van Christus niet volledig begrijpen zonder dat God die specifiek aan ons openbaart.

We zien dat in de volgende verzen.

Efeze 3:14-19

- Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.

Opnieuw bidt Paulus voor de ontvangers van zijn brief dat God hen het juiste inzicht in de liefde van Christus zal geven.

Zonder deze openbaring van God kunnen wij die liefde immers niet begrijpen of bevatten.

Laten we verder gaan.

Het Ene Lichaam van Christus

- 4:1-16
- Een Lichaam

Een andere belangrijke leerstelling inzake de wereldwijde kerk is deze:
Samen vormen we het Ene Lichaam van Christus.

We zien dat in de volgende verzen.

Efeze 4:1-6

- Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is.

Speciaal in het laatste gedeelte van deze verzen zien we dat het woord **een** telkens opnieuw herhaald wordt.

Laten we dat nooit vergeten in onze omgang met elkaar en met andere broeders en zusters in de Heer.

Laten we naar de subsecties van de derde hoofdsectie gaan.

Verwachte invloed op ons leven

- 4:17-4:32 • Verandering door de vernieuwing van uw denken
- 5:1-21 • Als een nieuwe slepping in Christus wandelend in het licht.
- 5:22-6:9 • Instructies inzake verschillende relaties
- 6:10-20 • De Geestelijk Strijd vechten

Dit zijn de sub-secties van de derde hoofd-sectie.

Verandering door de vernieuwing van uw denken

- 4:17-24 • Wordt vernieuwd in de geest van uw denken.
- 4:25-32 • De oude mens afleggen

Dit is iets wat we ook al in Romeinen 12:1-2 hebben gezien, nietwaar?

Maar Paulus brengt het ook in deze brief ter sprake, zoals we in de volgende verzen kunnen zien.

Efeze 4:20-24

- Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Ik ga opnieuw geen commentaar toevoegen aan deze verzen.
We gaan tenslotte al deze secties in de komende weken uitvoerig behandelen.

Laten we daarom verder gaan.

Als een nieuwe schepping in Christus wandelend in het licht

- 5:1-2 • Wandel in liefde
- 5:3-14 • Wandelen in duisternis vs. wandelen
 in het licht
- 5:15-21 • Wandelen in het licht

Dit heeft ook te maken met een verandering in onze manier van leven nadat we gered zijn uit genade door het geloof.

Laten we even naar hieraan gerelateerde verzen kijken.

Efeze 5:1-2, 8-10

- Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.
- Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaglijk is.

Ik moet opnieuw een keuze maken uit alle verzen binnen deze sectie. Deze verzen maken in ieder geval duidelijk waar het hier om gaat.

Laten we verder gaan.

Instructies inzake verschillende relaties

- 5:22-24 • Instructies aan echtgenotes
- 5:25-33 • Instructies aan echtgenoten
- 6:1-4 • Instructies aan kinderen
- 6:5-9 • Instructies aan dienstknechten/slaven en hun meesters

Voor deze sub-sectie heb ik geen specifieke verzen geselecteerd omdat ze telkens gaan over heel specifieke instructies voor verschillende groepen personen.

Wat we in gedachten moeten houden is het feit, dat we deze instructies alleen kunnen vervullen in de kracht, die we van God krijgen, en meer special door de uitstorting van de liefde van God in onze harten.

Laten we verder gaan.

De Geestelijke Strijd aan gaan met de wapenrusting van God

- 6:10-20 • De geestelijke strijd aan gaan
- 6:21-22 • De reden om Tychicus te zenden
- 6:23-24 • Laatste groeten

Zoals u ziet worden ook de afsluitende verzen in de preek behandeld. Voor wat betreft de verzen 6:10-20, deze hebben we ook al behandeld tijdens de serie over de geestelijk strijd.

Laten we naar een paar verzen uit dat gedeelte kijken.

Efeze 6:10-13

- Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
- Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
- Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

In een eerdere sectie hebben we al even naar dit onderwerp gekeken.

God heeft ons voorzien van de wapenrusting die we nodig hebben om in deze strijd staande te kunnen blijven. Laten we die dan ook altijd dragen en er gebruik van maken.

Met deze verzen zijn we aan het einde van deze introductie gekomen. Moge God ons zegenen door de preken over de diverse secties in deze brief.

Laten we bidden.